

Wij, **Prins Karrottini**, 47^e prins der Muggezifters,

Afgezant van de Zwartakkers, Nazaat van het geslacht der Avendonken, Poortwachter van de Posthof, Beschermheer van de gepassioneerde Jezus-vertolkers; Eindbaas van de Helmondse peeën schrappers, Oervader van het rooie neuzen lied, Connaisseur de carotte, Hoeder over ons Ine, Lynn en Britt enz. enz. enz.

Proclameren:

Ten Urste:

Mee op zonne tijd wa wortelsap of een Pee houde mee carnaval alles scherp in het oog.

Ten Twidde:

Iedereen kan gewoon mee carnavalle, oe roots hoeve nie persé in blaal te ligge.

Ten Derde:

Na de zoveelste renovatie van het centrum moet nou alleen de Sniederslaan nog optocht geschikt gemokt worre

Ten vierde:

Als iedereen gezellig mee doe hi er niemand tijd om wortel te schiette.

Ten vijfde:

Umdè Blaal wir een groot appartement-complex kri, kri Blaal hierdur un groot complex

Ten zesde:

Mee men als Prins in Blaal is er in Helmond niemand mir die werkt

Ten zevende

Nou de randweg bijna is voltooid komt dit onderwerp nooit mir terug in de komende proclamaties

Ten achtste:

Als Schippersgroen kan in de Bladella wei
Dan lopen wij er mee carnaval in het oranje bij.

Ten Negende:

Deze Prins, in het echt ook nuh Fred, ziet de verbouwing van de Posthof **wél** als een hele grote PLUS.

Ten Tiende:

Carnaval komt dit jaar heel erg vlug, mèr dè komt helemoal goed mee deze Prins als Eerste Mug.

Ten Ellufde, en dè we carnaval gaon vieren onder het motto:

Peen, Karrot, wortel of pee

Ut moakt niks uit hoe ge ut zegt

Mee carnaval doe iedereen mee