



De prinsen van de Sniederslaan

Een mooi boek 'De Sniederslaan van toen', van heemkundekring Pladella Vila. Er ontbreekt echter een belangrijk element. Veel prinsen hebben (een deel van) hun roots op de Sniederslaan. Daarom krijgt u in deze Muggesteek, helemaal gratis pagina 111: De prinsen van de Sniederslaan.

De Gouden Driehoek in de Sniederslaan

We kennen De Gouden Driehoek in het Verre Oosten, het drielandenpunt tussen Laos, Myanmar en Thailand, vroeger het hart van de opiumhandel. Berucht is de Bermudadriehoek tussen Miami, de Bermuda-eilanden en Puerto Rico waar vaar- en vliegtuigen op mysterieuze wijze verdwenen.

De Gouden Driehoek van de Muggeziften ligt in de Sniederslaan tussen de nummers 60, 7en 75. Wat daar met de prinsen Tom, Frederik en Jeroen heeft plaatsgevonden, zal echter voor altijd een groot Muggeziftenmysterie blijven.



Onze Steek staat op het Burgemeester van Houdtplein, maar is niet te missen als je door de Sniederslaan rijdt.

Even negen maanden terugtellen

Zeker is, dat prins Stanislaus XV, ofwel Jeroen Daniëls niet in de Sniederslaan gewoond heeft. Zijn ouders Toon en Riet wel, van 1966 t/m maart 1969. Toen verhuisden ze naar de Torendreef, waar op 18 december 1969 Jeroen is geboren. Als we terug gaan tellen mogen we concluderen dat hij toch het resultaat zou kunnen zijn van een intiem samenzijn van Toon en Riet in de Sniederslaan. Daarmee verdient hij ook een plaatsje in deze bijzondere prinsengalerij.



Loet Verhoeven

Initiatiefnemer, animator en groot organisator van de Broederschap, Loet Verhoeven, groeide op in de Sniederslaan op 41. Hij was de oudste zoon van Louis (Lowieke) en Josephine (Fientje) Verhoeven. Zijn creatieve vaardigheden en zorgvuldige werk erfde hij van zijn ouders. De Muggeziften en de Broederschap in het bijzonder hebben daar jarenlang gebruik van gemaakt. Loet had een fysiopraktijk aan de Christinalaan. Later verhuisde hij weer naar de Sniederslaan, nu op nummer 11.



Denk je alles al eens meegemaakt te hebben...

Medio oktober 2007 kreeg ik mijn gewaardeerde klant Johan Pijnenburg sr. - alias 'De PIJN' - in mijn barbiersstoel. Ik heb veel ervaring met en een brede variatie aan gespreksonderwerpen. Maar in een volle kapsalon, in alle rust en 'out of the blue' geconfronteerd wordt met de stelling: "Wij denken dat jij Prins Carnaval 2008 van het Muggeziftenrijk moet worden", zorgde dat ik met trillende handen deze klant verder geknipt heb. En dat was lang geleden.

Vol overtuiging vocht ik de visie van de Muggeziften met Grootvorst Johan aan. Ze vergisten zich ieljik. Mijn weerwoord bleek geen stand te houden. "Ga 't maar eens met jouw Yvonne bespreken. Dan hoor ik wel wanneer we door kunnen pakken."

Tja, en mijn Yvonne: "Nou Jeroen, dat is wel een eer om als 'Eersels content menneke' door de Muggeziften gevraagd wordt als Prins. Dat kun jij wel!" Zo werd ik in 2008 de zevenendertigste Prins der Muggeziften. De rest is geschiedenis - een hele mooie!



Wan Sing

Vroeger gingen we na de prinsbekendmaking op de eerste zondag in januari naar de Chinees.

Beregezzelig, eten en drinken totdat de (sterke) drank op was. Niet erg, want ik hoefde toen maar een paar meter te lopen voordat ik thuis was. We waren zowat bureu. En nu... nu hoef ik niet meer te lopen... niks geen Chinees meer...

